

Waarom Zo?

Waarom zijn onze materialen zoals ze zijn?

Waarom is de inhoud van onze materialen zoals ze zijn? Dit is het makkelijkste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Stel, je komt op een dag voor een jaarlijkse routine controle bij de huisarts. Na afloop van de controle geeft de huisarts je een drankje met de instructie dit drankje 3 keer daags in te nemen, 6 maanden lang. De huisarts beweert dat het medicijn goed voor je is. Het is erg duur en wordt niet door enige ziektekostenverzekering vergoed. Maar omdat de huisarts je graag mag heeft hij zijn auto, huis en alle andere bezittingen verkocht en zich goed in de schulden gestoken om dit medicijn voor je te kopen. Je komt thuis en je volgt de instructies van de huisarts op. Het medicijn smaakt vreselijk. Je krijgt allerlei bijwerkingen, zoals buikpijn, hoofdpijn misselijkheid en ga zo maar door. Na een paar dagen ben je doodziek. Je vraagt je serieus af hoe dit nog 5 maanden verder moet. Na een week ben je zo ziek dat je besluit te stoppen met het innemen van het medicijn. Wat doet dit medicijn eigenlijk? Waar is het goed voor? Je voelde je kerngezond voordat je het begon in te nemen. De volgende dag voel je je al stukken beter en na een weekje voel je je weer kerngezond. Je vraagt je af of die huisarts eigenlijk wel geschikt is als huisarts. Voor dit vieze spul waar je alleen maar ziek van wordt heeft de huisarts al zijn bezittingen verkocht en zich in de schulden gestoken? Voor een medicijn wat je wat jou betreft niet eens nodig hebt? Die huisarts is niet goed wijs. Totdat..... je een maand of vier later eensklaps erg ziek wordt en binnen een paar uur overlijdt. Misschien had de huisarts toch gelijk?

Dit is een goed voorbeeld voor wat er tegenwoordig vaak gebeurt als wij het evangelie verkondigen. Wij bieden een medicijn aan, zonder de patiënt het ziektebeeld duidelijk te maken. God houdt van je en zond Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde om voor jou te sterven. Niets is minder waar, maar het is wel de halve waarheid, incomplete informatie. Wij doen ontzettend veel moeite om mensen te vertellen over Jezus (= het medicijn), zonder ze uitgebreid te vertellen over de reden (= zonde) waarom ze Hem nodig hebben. Velen zien daarom het levensbelang van het hebben van een relatie met Jezus Christus niet in. Ze zijn meestal niet overtuigt van de noodzaak om Hem als Heer en Redder te volgen. Wij zijn als artsen die geen moeite doen om de patiënt te overtuigen van zijn of haar ziektebeeld.

Hier is een reëler voorbeeld. Je komt bij de huisarts voor een jaarlijkse routine controle. Tijdens de controle begint de huisarts steeds bezorgder te kijken. Na afloop deelt de huisarts zijn vermoedden. Ik ben bang dat je een zeer zeldzame ziekte hebt. Hij wijst je op de verschillende symptomen die je lichaam vertoont. Hij vraagt je of je bepaalde verschijnselen hebt en na goed doorvragen ontdekt de huisarts dat je er al verschillende hebt. De huisarts stuurt je door naar het ziekenhuis voor röntgenfoto's en een scan. Na afloop laat de arts je de foto's en scan zien. Hij laat je ook zien hoe een gezond lichaam er van binnen uit ziet. Die foto's vergelijkt hij met de foto's en de scan van jouw lichaam.

Een wereld van verschil. Langzaam begin je een beetje bezorgd te worden. Als volgende neemt de huisarts uitgebreid de tijd om je het verloop van de ziekte uit te leggen. Hoe je steeds zieker en zieker zult worden, hoe je lichaam steeds slechter er slechter zal gaan functioneren. De arts doet moeite genoeg om je te overtuigen dat je dodelijk ziek bent, als er niets gebeurt zal je binnenkort sterven.

Er is gelukkig een medicijn beschikbaar, maar het is erg duur en wordt niet door enige ziektekosten verzekering vergoed. Zoveel geld heb je niet en zul je ook nooit bezitten, je bent ten dode opgeschreven, alle hoop is verloren.

Maar de huisarts heeft goed nieuws! Hij heeft besloten zijn huis, auto en verdere bezittingen te verkopen. Ook heeft hij zichzelf goed in de schulden gestoken om het bedrag bij elkaar te krijgen voor het medicijn. Uiteindelijk is het hem gelukt en je mag het medicijn van hem hebben, als een cadeau, voor niks. Je neemt het medicijn dankbaar aan. Het smaakt vreselijk en je wordt er goed ziek van, maar je besluit door te zetten. Uiteindelijk brengt het medicijn leven!

Deze arts is succesvol in tegenstelling tot de vorige. Het lukt hem wel om de patiënt te laten inzien hoe ernstig de situatie is. Met als gevolg dat de patiënt nauwgezet zijn instructies opvolgt met een hart dat overloopt van dankbaarheid. Als wij het plan van God volgen, zullen ook wij met Gods hulp mensen laten inzien hoe ernstig hun situatie is. De mens draagt een uiterst dodelijk virus met zich mee, een virus genaamd zonde. Dit virus vernietigt levens en heeft veel invloed op mensenlevens, zelfs over het graf heen. Het mag soms onschuldig lijken, maar uiteindelijk sterven we er allemaal aan. *Want de zonde betaalt een loon uit: de dood (Romeinen 6:23). Geen mens ontkomt eraan: alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid (Romeinen 3:23). God haat zonde en geen enkele zondaar zal onder zijn of haar straf uitkomen. Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel (Hebreeën 9:27). Maar de meeste mensen beseffen dit niet. Zij denken dat hun levensweg de juiste weg is. Soms denk je de goede weg te volgen, maar dan blijkt die naar de dood te leiden (Spreuken 16:25). Wij proberen ze te overtuigen met vele redeneringen en clichés en gaan daarbij vaak voorbij aan de oorzaak van het probleem, de zonde.*

Luister maar eens naar wat Paulus zegt. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen (Handelingen 17:30 NBG). Maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming (Handelingen 26:20 NBG).

Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus (Handelingen 20:20-21 NBG).

Paulus is duidelijk, om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan zijn bekering van zonde en geloof nodig. Niet één van deze beide ingrediënten mag ontbreken. Zonder bekering geen redding en zonder geloof ook geen redding. Voor bekering is het besef nodig dat men een zondaar is. Hoe beseft iemand dat hij of zij een zondaar is? Door oog in oog te komen met Gods wet. *Want geen mens wordt door God gerechtvaardigd omdat hij doet wat de wet verlangt. Door de wet wordt de mens zich er alleen maar van bewust dat hij zondigt (Romeinen 3:20). Volgt hier nu uit dat de wet hetzelfde is als de zonde? Geen sprake van! Maar wel is het de wet, die mij leert wat zonde is. Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat begeren is, als de wet niet zei: U mag niet begeren (Romeinen 7:7). Door de wet beseft de mens dat hij schuldig tegenover God staat.*

Door iemand bekend te maken met de 10 geboden, verstomt elk excuus. *Wij weten dat alles wat de wet zegt, van toepassing is op wie onder de wet leven. Zo wordt iedereen het zwijgen opgelegd en moet de hele wereld schuld bekennen tegenover God (Romeinen 3:19). Hij beseft dat hij tekortschiet. Hij begint in te zien dat hij niet zo goed is als gedacht. Hij ziet zichzelf als het ware al voor God staan op de dag van het oordeel en begint langzaam de ernst van de situatie in te zien. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur te voorschijn treedt met zijn machtige engelen. Dan zal hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. Hun straf zal de eeuwige ondergang zijn, ze zullen verwijderd worden uit de tegenwoordigheid van de Heer, ver van zijn machtige heerlijkheid (2 Tessalonicenzen 1:7b-9). Geen zondaar ontsnapt menselijk gesproken aan zijn verdiende loon. Toen zag ik een grote witte troon en hem die erop gezeten was. Hem voor wie aarde en hemel vluchtten en nooit meer werden gezien. En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. En er werd een ander boek geopend, het boek van de*

levenden. De doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken stond opgeschreven, op grond van hun daden. En de zee gaf de doden die ze borg weer terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en iedereen werd geoordeeld op grond van zijn daden. En de dood en het dodenrijk werden in de vuurzee gegooid. Dit is de tweede dood, de zee van vuur. En als bleek dat iemand niet was opgetekend in het boek van de levenden, dan werd hij in de vuurzee geworpen (Openbaring 20:11-15).

Het is onze taak als volgelingen van Jezus om het goede nieuws te verkondigen, maar voordat mensen inzien dat het goed nieuws is, moeten ze eerst het slechte nieuws ontvangen.

Pas als iemand beseft dat hij of zij schuldig voor God is, dan zal degene ook begrijpen dat redding alleen door Jezus Christus komt. Hij of zij begint te begrijpen dat eeuwig leven een geschenk van God is: Want de zonde betaalt een loon uit: de dood, maar God geeft een geschenk: eeuwig leven in eenheid met Christus Jezus onze Heer (Romeinen 6:23). Nu kan een goede keuze gemaakt worden gebaseerd op de waarheid, hij of zij zal alle feiten op een rijtje hebben.

Wij zijn een schakel tussen de zondaar en de werking van Gods Heilige Geest. Als wij het goede zaad strooien in goede grond, kan de Geest nieuw leven brengen. Een boer zaait of plant niet zomaar op elk willekeurig stuk land. Ook strooit hij niet zomaar wat zaad of plant zomaar wat plantjes. Hij zaait alleen goed zaad op een grondig voorbereid stuk land. Alleen dan is hij verzekerd van een goede oogst. Zo ook met het goede nieuws. We moeten niet zomaar in het wilde weg zaaien en niet zomaar elk willekeurig woord. Wij moeten het Woord van God zaaien in grond dat gecultiveerd is, goede grond. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid (Mattheüs 13:8).

Door Gods wet wordt de grond van ons hart voorbereid voor de ontvangst van het goede nieuws. Waarom moest de wet er dan komen? Die is gekomen om duidelijk te maken dat er zonde is (Galaten 3:19a). Wij mogen mensen een spiegel voorhouden, hun hart voorbereiden op de werking van Gods Geest. We hebben een geweldige taak en laten we die zorgvuldig uitvoeren.

Info@mercypublishers.nl

www.mercypublishers.nl