

De Ontdekking.....

Het grootste mysterie van het leven opgelost.

1. God is Heilig en Rechtvaardig.

Volgens de Nederlandse wetgeving, moet een rechter een crimineel veroordelen voor z'n criminaliteit. Als hij het door de vingers ziet, is hij een corrupte rechter en zou hij zelf gestraft moeten worden.

In 1996 werden in Nederland 2952 moorden en pogingen tot doodslag geregistreerd. 600 mensen werden veroordeeld hiervoor, 80% van de gevallen zijn nooit voorgeleid voor de rechtbank.. Als God deze moorden door de vingers ziet, dan is Hij van nature corrupt. Het is logisch dat als God Heilig en Rechtvaardig is, Hij dan kwaad zou moeten zijn op degenen die het leven nemen van anderen. Hij zou moordenaars, verkrachters, etc.. moeten straffen. Dat is wat de Bijbel ons verteld. God zal nooit de schuldige laten ontkomen. Want God zal oordelen over alles wat je doet, zelfs over wat verborgen is, of het nu goed is of slecht. God is elke dag kwaad op de kwaadaardigen en slechten.

Rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn de fundaties van Uw troon; Barmhartigheid en waarheid vergezellen U. (Psalm 89:14)

2. De zonde betaalt een loon uit: de dood.

Zonde is het breken van de wet. (1 Johannes 3:4)

Laten we eens kijken naar de 10 geboden om te zien of jij je aan God's wet gehouden hebt:

1. Je zult er geen andere goden op na houden dan Mij.
2. Maak geen afgoden en vereer ze niet.
3. Misbruik God's Naam niet.
4. Houd de sabbat.
5. Heb eerbied en respect voor je vader en moeder.
6. Bega geen moord.
7. Pleeg geen overspel.
8. Steel niet.
9. Lieg niet.
10. Wees niet jaloers of hebberig.

Voordat je zegt dat je de 10 geboden gehouden hebt, bedenk dan dat iemand die God's geboden altijd gehouden heeft zo is: Hij zal altijd van God houden met heel z'n hart, gedachten, ziel en kracht. Hij zal zijn naaste liefhebben als zichzelf. Hij heeft nooit een god gemaakt die bij hem past (met z'n handen of in gedachten). Hij heeft altijd eer aan God's naam gegeven en ontzag ervoor gehad, de sabbat gehouden, z'n ouders onvoorwaardelijk geëerd, is nooit kwaad geweest zonder goede reden. Hij heeft nooit iemand gehaat, nooit gelust in z'n hart of seks buiten het huwelijk gehad. Hij heeft nooit iets gestolen, zelfs niet een paperclip of pen, heeft nooit gelogen - zelfs niet een leugentje om bestwil en heeft nooit iets gewild dat van een ander is. Hij heeft altijd een puur hart gehad, is volmaakt en onberispelijk in gedachte, woord en daad.

De waarheid is echter dat wij niet zo zijn. We hebben allen vele malen gezondigd (zonde = overtreding van God's wet) en hebben daarom God's woede, dat geopenbaard zal worden op de Dag van God's Oordeel, over ons gebracht. Het bewijs dat we gezondigd hebben is onze dood, en daarna volgt het oordeel. Bedenk eens: Als God al onze gedachten, woorden en daden gezien heeft en Hij gebruikt al onze zonden als bewijsvoering tegen ons op de dag van het Oordeel, dan zullen we allemaal schuldig bevonden worden. Ons geweten heeft ons het verschil tussen goed en kwaad laten zien, we zijn zonder excuus. God zal ons gerechtigheid geven en de hel zal de plaats zijn van ons eeuwig oordeel. Wat verborgen is, zal worden ontdekt en wat geheim is, zal bekend worden.

3. God is genadig voor iedereen die Hem aanroept.

“Maar God die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief.” (Efeziërs 2:4).

Een tiener leende eens een snelle auto en terwijl hij dronken was, reed hij door z'n woonplaats met 180 km/h. Omdat alles daar nog met paard en wagen ging, was er geen wet tegen te hard rijden. Dus keurde de gemeenteraad een wet goed die een maximum snelheid van 90 km/h in het dorp instelde en dat iedereen die de wet overtrad, €200,- voor elke km over de maximum snelheid moest betalen. Op zijn weg terug door het dorp, besloot de tiener hetzelfde nog een keer te doen. Hij werd door de politie opgepakt, voor de rechtbank gebracht en schuldig bevonden door de enige rechter van het dorp, zijn eigen vader. De hoogte van de boete werd vastgesteld op €18.000,- en omdat hij geen geld had om te betalen, werd hij veroordeeld tot een gevangenis straf. Terwijl hij moedeloos in de gevangenis zat, verscheen z'n vader die hem vertelde dat hij al z'n kostbare bezittingen had verkocht om de jongen vrij te kopen.

De tiener kon niet geloven dat zijn vader zoveel van hem hield. Ze omhelsden elkaar als nooit te voren en verlieten de gevangenis met een nieuwe relatie, samengebonden door liefde.

Dit is een beeld van wat God deed voor ons door het evangelie.

We hebben allemaal God's geboden vele malen overtreden, maar God kwam naar de aarde in de persoon van Jezus Christus om onze schuld te betalen. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon er voor over had: iedereen die in Jezus Christus geloofd gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. De Bijbel verteld ons, “want de zonde (het overtreden van God's geboden) betaald een loon uit: de dood, maar God geeft een geschenk: eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer.” Jezus schonk het Eeuwige Gerecht voldoening door aan het kruis te sterven in onze plaats en zo de schuld die wij voor God hebben te betalen. Daarna stond Hij op uit de dood, zodat God ons eeuwig leven kan geven. Maar net zoals we een geschenk niet kunnen verdienen, zo kunnen we eeuwig leven niet verdienen door goed te leven of goed te doen. “De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan God's genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties.”

4. Eeuwig leven is in Jezus Christus.

“Ik spreek de waarheid: wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in God die Mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven. Hij zal niet worden geoordeeld, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”

Het grootste mysterie in ons leven, de dood, was vernietigd door Degene die gezegd heeft, “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot God de Vader dan door Mij”. De Bijbel verteld ons: Hij die de Zoon heeft, heeft het leven....”. Om de weg naar God te vinden, om de waarheid van de Bijbel - God's Woord te begrijpen en om eeuwig leven te ontvangen, moet je beginnen met je van je zonden af te keren (= ze haten en niet weer willen doen) en je in geloof tot God te keren.

Geloof dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is voor jou en vertrouw op Hem. Geef je leven aan God en volg Jezus Christus heel je verdere leven en gehoorzaam Hem en Zijn Woord.

Als je je van je zonden afgekeerd hebt en in Jezus gelooft en op Hem vertrouwt, dan kan je nu God's zegeningen ontvangen. Hier zijn slechts 10 van God's geweldige en kostbare beloften:

1. Je bent van de dood in het leven gestapt.
2. God zal vanuit Zijn rijkdom in al je noden voorzien.
3. Jezus zal bij je zijn in je beproevingen, Hij heeft beloofd je niet te verlaten.
4. De Heilige Geest zal je in de waarheid leiden en je de kracht geven om een heilig aan God toegewijd leven te leven.
5. Je bent van je zonden gereinigd door het bloed van Jezus. God heeft je zonden verwijderd zover als het oosten van het westen verwijderd is.
6. Als je in Jezus blijft, zul je de "vruchten" van Zijn Heilige Geest tot stand zien komen in je leven.
7. Als je de Bijbel dagelijks leest, zal het een levend woord voor je worden en zul je erdoor groeien in je geloof.
8. Als je bidt zal God naar je luisteren en je gebeden beantwoorden.
9. Het kruis zal het blijvende bewijs van God's liefde voor je zijn.
10. God zal je voor struikelen behoeden en je onberispelijk doen staan voor Zijn heerlijkheid met vreugde.

Lees en doorzoek de Bijbel dagelijks om te zien wat God in Zijn liefde voor je heeft. Gehoorzaam wat je leest in de Bijbel. Zoek een op Jezus gerichte kerk waar God's Woord geleerd en gehoorzaamd wordt.

Mag God je rijkelijk zegenen als je Hem volgt!

Als jij nu ook dit eeuwige leven van Jezus Christus hebt ontvangen, dan willen we je heel graag een eindje verder op weg helpen. Daarom willen we je het boekje 'Bespaar jezelf heel wat leed' mailen. Stuur ons een berichtje en dan zenden we het boekje zonder enige verdere verplichtingen naar je toe. Natuurlijk mag je ons ook je vragen of opmerkingen mailen, we horen graag van je.

*Info@mercupublishers.nl
www.mercypublishers.nl*