

Markus 16:15 – *En Hij zei tegen hen: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.”*

2 Korinthe 5:19,20 – *God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij:”Laat u met God verzoenen.”*

Iedere volgeling van Jezus Christus heeft deze ontzagwekkende missie gekregen, om het Evangelie te delen, een gezant te zijn namens Christus en God door ons heen Zijn reddende hand uit te laten steken naar de mensen om ons heen die voor eeuwig verloren gaan. Wij hebben Gods grote liefde en genade leren kennen en weten dat Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Een ieder van ons heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan dit grote verlangen van Gods hart. Hij heeft het woord van de verzoening immers in ons gelegd. Om dit woord te kunnen delen, is het belangrijk dat we het zelf goed kennen en onszelf toerusten om gehoor te geven aan Gods grote opdracht .

Romeinen 1:16 – *Voor **dit** evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. (NBV)*

Dit evangelie is de reddende kracht van God. Het evangelie zoals de Bijbel het ons nauwgezet uiteenzet. Hoe belangrijk is het dat wij diezelfde boodschap verkondigen als Jezus Zelf, zoals ook Johannes, Petrus en Paulus dat deden. Wat verkondigden zij dan? Laten we twee teksten lezen uit de velen die te noemen zijn.

Mattheus 4:17 – *Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”*

Handelingen 20:19-21 – *u weet, hoe ik van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden ben geweest, en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoeking, die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de BEKERING TOT GOD EN HET GELOOF IN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS.*

Geloven alleen brengt geen redding. Als er geen bekering is, zal iemand alsnog verloren gaan. We zijn dus niet op zoek naar beslissingen/ keuzes voor Jezus (zoals tegenwoordig helaas veel het geval is), maar naar bekering tot God en geloof in Jezus. Deze twee elementen moeten hand in hand gaan. Geloven in Jezus is een duidelijke zaak. Maar zich bekeren tot God is een ander verhaal. De volle betekenis van het woord bekering in het Nieuwe Testament is “wroeging en zelfverwijt ervaren over je eigen zonden tegen God; berouwvol; van richting willen veranderen”. Het is onze verantwoordelijkheid om het evangelie zo uit te leggen, dat mensen begrijpen wat God van hen verlangt en hoe ze gered kunnen worden. Gelukkig legt de Bijbel ons heel duidelijk uit hoe we dit kunnen doen....!

God heeft ons een geweldig hulpmiddel gegeven om mensen te helpen inzien dat ze een groot probleem hebben met God, namelijk hun zonden, Als mensen begrijpen hoe ernstig hun situatie is voor God (dat God woedend op hen is en vreselijk zal straffen die zichzelf zoeken, de

waarheid verwerpen en zich overgeven aan het kwaad), gaan ze inzien dat ze een Redder nodig hebben en wordt het Evangelie daadwerkelijk Goed Nieuws!

Romeinen 3:19-20 – *Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. **Door de wet is immers kennis van de zonde.***

1 Johannes 3:4 – *Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want **zondigen is Gods wet overtreden.*** (NBV)

Romeinen 7:7 – *Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, **ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet.** Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: “U zult niet begeren.”*

“U zult niet begeren” is het laatste gebod van de Tien Geboden. Deze zijn de sleutel die God ons aanreikt om het gesloten hart van zondaars te openen voor het evangelie. God noemt de wet onze leermeester tot Christus (Galaten 3:24). Pas als een zonder overtuigd en doordrongen is van zijn grote schuld welke hij zelf niet kan afbetalen, is hij klaar om het goede nieuws te ontvangen van iemand die zijn schuld voor hem betaald heeft. Laat me je dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.

Stel je eens voor dat ik tegen je zei: “Ik heb goed nieuws voor je! Iemand heeft net een snelheidsovertreding boete van €25.000 voor je betaald!” Waarschijnlijk zul je me met enige cynisme in je stem antwoorden: “Waar heb je het over? Ik heb helemaal geen boete van € 25.000!” Je reactie zou begrijpelijk zijn. Als je om te beginnen al niet eens weet dat je de wet overtreden hebt, zal het goede nieuws van iemand die jouw boete voor je betaald heeft

helemaal geen goed nieuws voor je zijn, je zult het onzin vinden. Mijn suggereren dat je de wet overtreden hebt, zal zelfs beledigend voor je zijn.

Maar als ik het je nu zo zou vertellen, slaat het wel ergens op: "Vandaag heeft de wet je geklokt terwijl je 85 km/h reed in een gebied dat bestemd was voor een congres voor blinde kinderen. Je hebt tien duidelijke waarschuwingsborden genegeerd waarop stond dat je daar maar 30 km/h mocht rijden. Wat je gedaan hebt, was heel erg gevaarlijk. De boete is €25.000 of gevangenisstraf. Het recht zou net zijn loop hebben, toen iemand die je niet eens kent binnen stapte en de boete voor je betaald heeft. Je hebt echt veel geluk gehad."

Zie je dat jou het goede nieuws te vertellen dat iemand jouw boete heeft betaald zonder je eerst te vertellen dat je de wet flink overtreden hebt, jou laat denken dat 'het goede nieuws' onzin is? Als de overtreding je eerst heel duidelijk wordt gemaakt, zorgt dat ervoor dat 'het goede nieuws' echt goed nieuws voor je wordt en je het met dankbaarheid kunt waarderen.

Op dezelfde manier, slaat het voor iemand nergens op om hem te vertellen dat Jezus voor zijn zonden aan het kruis is gestorven. *Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid* (1 Korinthe 1:18). Daarom is het ook begrijpelijk als hij reageert met: "Waar heb je het over? Ik heb helemaal geen zonden. Ik probeer zo goed mogelijk te leven," enz. Jouw suggestie dat hij een zondaar is, terwijl hij dat niet denkt te zijn, is beledigend voor hem. Maar als je de tijd en moeite neemt om de geestelijke betekenis van de wet te ontvouwen en op de persoon toe te passen, zul je merken dat de zondaar door de wet ontmaskerd wordt als overtreder (Jakobus 2:9). En als hij zijn ernstige overtredingen inziet, zal het goede nieuws

niet meer beledigend of dwaasheid voor hem zijn, maar de reddende kracht van God!

De Tien Geboden vinden we in Exodus 20:3-10. Deze gaan we leren toepassen in het delen van het evangelie.

1. *“Vereer naast Mij geen andere goden.”*

Dit betekent dat God altijd het centrum van al je affecties is geweest en je met heel je hart, ziel, kracht en gedachten boven alles van Hem hebt gehouden.

2. *“U zult geen godenbeelden maken... Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet...”*

Het gouden kalf is uiteraard het klassieke voorbeeld in de Bijbel hiervan. Maar een afgod hoeft niet altijd een tastbaar voorwerp te zijn. Mensen maken ook een afgod wanneer ze in hun eigen gedachten zich een god voorstellen die bij hun levensstijl past. Bijvoorbeeld een god die zonden door de vingers ziet omdat hij liefde is. Deze god bestaat niet en is een maaksel van hun eigen verbeelding.

3. *“Misbruik de Naam van de Heer, uw God niet, want wie Zijn Naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.”*

Is het niet verbazend hoe Satan de meest heilige Naam van het universum gemaakt heeft tot een Naam die we heel luchthartig, of zelfs als een vloekwoord gebruiken.

4. *“Houd de sabbat in ere, het is een bijzondere dag.”*

5. *“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.”*

Deze regel heeft niks te maken met hoe waardig de betreffende ouders zijn, maar met de gehoorzaamheid van de kinderen. Je eert je ouders ten alle tijden, simpelweg omdat het je ouders zijn.

6. *“Pleeg geen moord.”*

Behalve de letterlijke betekenis hiervan moet je ook denken aan Jezus' woorden waarin Hij ten onrechte kwaad zijn op iemand gelijk stelt aan moord (Matteus 5:20-21).

God oordeelt immers zowel onze binnenkant (ons hart) als de buitenkant (acties).

7. *“Pleeg geen overspel.”*

Ook dit gebod zet Jezus in het licht van de verborgen intenties van het hart. Hij zegt dat met lust naar iemand kijken net zo slecht is als de daadwerkelijke daad.

8. *“Steel niet.”*

Stelen staat los van de waarde van iets. Stelen is stelen. Hierbij moet je bv. ook denken aan het antwoord op iemand anders zijn scoreblad en de tijd van je baas op werk.

9. *“Lieg niet.”*

God zegt dat liegen verkeerd is. En dit omvat alle leugens. Grote leugens, kleine en witte leugens, halve waarheden en overdrijvingen.

10. *“U zult niet begeren.”*

Dit betekent niet jaloers te zijn op wat anderen bezitten of bereiken. Ook veroordeeld het materialisme. We begeren voordat we stelen. We begeren voordat we overspel plegen. Begeren opent de sluizen voor allerlei zonden.

Als klap op de vuurpijl, om iedereen ook maar enige hoop te ontnemen een goed mens te zijn in Gods ogen, zegt Hij in Jakobus 2:10 – *Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.*”

Laten we nu eens een voorbeeld van een gesprek bekijken (in dit geval met een jonge dame) waarin het Bijbels patroon wordt gevolgd om het hart van een zondaar voor te bereiden op het evangelie. Het is belangrijk om eerst contact te leggen op het natuurlijke vlak, dus knoop je een praatje met iemand aan over wat ook maar voor handen is, het weer, iets in de directe omgeving, over een recente gebeurtenis, enz. Als het gesprek op gang is, schakel je om naar het geestelijke. Dat kun je op verschillende manie-

ren doen. Je kunt gebruik maken van een traktaatje en die samen bekijken, maar je kunt ook een vraag stellen die voor de wending in het gesprek zorgt. Zoals: Als je vanavond zou sterven, ben je er dan 100% zeker van dat je naar de hemel zult gaan?; Als je vanavond zou sterven en voor God staat en Hij je vraagt, "Waarom zou ik je de hemel binnen laten komen?" wat zou je dan tegen Hem zeggen?; Wanneer je doodgaat, wat denk jij dan dat er aan de andere kant is? Wat denk je dat er dan komen gaat?; Zou je naar de hemel willen gaan? Weet je hoe je daar kunt komen?

"Mag ik je een interessante vraag stellen?"

"Natuurlijk," antwoordde ze.

Ik vroeg: "Als je vanavond zou sterven, ben je er dan 100% zeker van dat je naar de hemel zult gaan?"

"Ja," kwam als snelle reactie.

"Hoe weet je dat zo zeker?"

"Omdat ik een goed mens ben."

"God heeft ons een maatstaf gegeven waaraan we kunnen meten of we goed zijn," legde ik uit, "het wordt de Tien Geboden genoemd. Heb je daar wel eens van gehoord?"

Ze antwoordde van wel, dus ik zei, "Nou, laten we eens kijken hoe je het er vanaf brengt. Heb je wel eens een leugen verteld?"

"Ja."

"Wat maakt jou dat dan?" vroeg ik.

"Een leugenaar."

"Dat klopt. Heb je ooit wel eens iets gestolen?"

"Ja, dat heb ik wel eens gedaan."

"Wat maakt dat je dan?"

"Een dief," antwoordde ze.

"Heb je wel eens met lust in je hart naar iemand gekeken?"

“Ja, natuurlijk heb ik dat.”

“Jezus zei dat dat hetzelfde is als overspel plegen. Heb je Gods Naam wel eens misbruikt?”

“Ja.”

“Dat wordt Godslastering genoemd. Ben je wel eens heel erg kwaad op iemand geweest?”

“Ja, zeker wel.”

“Jezus zei dat dat hetzelfde is als een moord plegen.” Vervolgens legde ik haar uit, “Volgens je eigen zeggen ben je een leugenaar, een dief, een overspelige van hart, een Godslasteraar en een moordenaar. Zul je nu schuldig of onschuldig zijn op de dag van Gods oordeel?”

Merk op dat ik haar nooit verteld heb dat zij een zondaar is. Zij vertelde mij zelf dat ze al deze dingen is. Daarom hoef je niet bang te zijn iemand te beledigen wanneer je de Tien Geboden gebruikt bij het getuigen. De Bijbel vertelt ons dat God Zelf deze geboden op de harten van mensen heeft geschreven (Romeinen 2:15). De verlorenen geven dus alleen hard op toe wat ze in hun harten al weten.

“Ik zal schuldig zijn,” antwoordde ze.

“Ga je dan naar de hemel of naar de hel?”

“Naar de hel,” zei ze. Is het niet opmerkelijk hoe ze binnen een paar minuten veranderde van iemand die naar de hemel ging omdat ze een goed mens is, naar iemand die me nu vertelde dat ze naar de hel gaat omdat ze Gods geboden heeft overtreden!

“Als je nu van schuldig naar niet schuldig zou kunnen gaan, is dat dan geen goed nieuws?”

“Dat zou het zeker zijn,” reageerde ze.

En nu pas is het moment daar dat je kunt vertellen over bekering, het kruis en wat het bloed van Jezus voor haar kan doen en de genade die God schenkt. Wij maken helaas vaak de vergissing wanneer we ons geloof delen, dat we mensen het antwoord willen geven (Jezus), terwijl

ze nog niet eens weten wat de vraag is! Wees er zeker van dat je Jezus pas deelt met mensen wanneer ze beseffen dat ze Hem hard nodig hebben. Zijn vergoten bloed krijgt dan betekenis voor hen. Als ik rondliep en riep: “Vier, vier, vier,” zou je denken dat ik gek was. Maar als ik eerst vroeg: “Hoeveel is twee plus twee,” dan slaat die vier wel ergens op. Identificeer eerst het probleem, en geef dan pas het antwoord.

1 Thessalonicenzen 2:13 – *Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.* Niet ons woord, maar Gods Woord brengt leven. Laten we daarom teksten op een rijtje zetten die ons helpen om het Goede Nieuws van Jezus Christus te delen met de mensen ons heen.

Zoals we gezien hebben, zullen mensen niet ontvankelijk zijn voor het goede nieuws, voordat ze het slechte nieuws hebben begrepen. Laten we daar mee beginnen.

Het slechte nieuws

Hebreeën 9:27 – *Het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt.*

Prediker 12:14 – *God zal namelijk elke daad in het gerecht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.*

Johannes 3:36 - ... *Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.*

Romeinen 1:18 – *Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en onge-*

rechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.

Romeinen 2:5,6 – Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken.

Romeinen 2:16 – Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.

2 Thessalonicenzen 1:8,9 – wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.

Openbaring 21:8 - ... hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt.

God zij gedankt dat het voor niemand zo hoeft te gaan! God is rijk in barmhartigheid en heeft ons met Zijn grote liefde liefgehad. Hij gaf Zijn Zoon, Die gewillig Zijn leven gaf voor onze schuld. Hij droeg onze zonden aan het kruis en stond op uit de dood. Zijn bloed wast ons schoon en redt ons van de toorn van God om nu aangenomen te worden als Zijn kinderen en eeuwig met Hem te mogen leven.

Het goede nieuws

1 Timotheus 1:15 – Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voor naamste ben.

Kollossenzen 1:19-22 – Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem (Jezus) heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.

Efeze 2:13 – Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

Romeinen 5: 6-10 – Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzonderling zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.

1 Korinthe 15:3,4 – Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

Johannes 3:16-18 – Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de

wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

2 Korinthe 5:21 – Want Hem (Jezus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Johannes 14:6 – Jezus zei tegen hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God heeft alles van Zijn kant gedaan om ons te redden en nieuw leven te geven. Het is aan ons om op Zijn aanbod in te gaan.

Wat moet ik doen om gered te worden?

Handelingen 17:30,31 – God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. (Bekeren is je met berouw van je zonden afkeren, ze haten en niet meer willen doen)

Handelingen 16:30,31 - ...”Wat moet ik doen om zalig (=gered) te worden?” En zij zeiden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden....” (Wat betekent dit? Geloven in Jezus betekent niet slechts iets over Hem aannemen als waarheid. Het betekent vertouwen in, bouwen op, en je vastklampen aan de persoon van Jezus. Je

geloof in Jezus zoals in een parachute. Wanneer je springt vertrouw je jouw leven er aan toe).

Romeinen 10: 9 – *Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.* (NBV) (Merk op dat we niet simpelweg belijden dat we niet naar de hel, maar naar de hemel willen gaan. We belijden dat Jezus Heer is! God wil een toewijding van ons hele leven. Ik vind het fijn om mensen te vragen of ze hun leven willen overgeven aan Jezus, en daarmee bedoel ik dan dat ze Hem de volledige controle over hun leven geven).

Op het moment dat we ons berouwvol tot God keren en door geloof in Jezus vergeving ontvangen, begint een nieuw leven. Het grootste wonder op aarde!

Zekerheid

Johannes1:12 – *Maar allen die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.*

Johannes 5:24 – *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”*

Romeinen 6:23 – *Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.*

Romeinen 10:13 - *Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.*

Efeze 2:8,9 – Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

1 Johannes 5: 11-13 – En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft inde de Naam van de Zoon van God.

2 Korinthe 5:17 – Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Hebreeën 13:5 - ...want Hij heeft Zelf gezegd: “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.”

Een voorbeeld gebed om tot God te komen:

Heere God,

Ik heb tegen U gezondigd door Uw geboden te overtreden en sta schuldig voor U. Ik verdien Uw rechtvaardige, eeuwige straf om naar de hel te gaan. Ik ben zo dankbaar dat Jezus mijn plaats nam en de straf voor mijn zonden droeg aan het kruis. Ik geloof dat Hij voor mij stierf en weer is opgestaan en dat ik door Zijn bloed vergeving mag ontvangen en schoongewassen wordt van al mijn zonden. Ik geef mijn leven nu over aan Jezus en aanvaard Hem als mijn Redder en Heer. Dank U wel, dat ik nu Uw kind mag zijn en eeuwig leven van U heb ontvangen. Geef mij alstublieft de genade om voor U te leven. Om uw Woord dagelijks te lezen en te gehoorzamen. Om mijn leven in te zetten in Uw dienst voor Uw Koninkrijk.

Dit bid ik in Jezus' Naam. Amen.

Het is een geweldige zegen om iemand tot de Heere Jezus te mogen leiden. Maar laat je niet ontmoedigen wanneer je niet direct resultaten ziet. God roept ons op om trouwe getuigen te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid, het goede zaad zaaien, welke God tot wasdom kan laten komen. Als je dit doet, zul je in de eeuwigheid verbaasd staan over hoeveel impact jouw gehoorzaamheid aan Gods Woord heeft gehad...!

Wanneer iemand zijn leven overgeeft aan Jezus is het belangrijk dat hij op weg geholpen wordt in Zijn nieuw leven met God. Hiervoor verwijs ik je graag naar een boekje dat we hiervoor hebben gemaakt (vertaald): *Bespaar jezelf heel wat leed*. Dit kun je op onze andere site, Mercy Publishers, downloaden. Je kunt het uitprinten en paraat hebben voor wanneer je het nodig hebt (uiteraard kun je het boekje ook bestellen).

Deze studie is slechts een beknopt opstapje om je op weg te helpen met jezelf toe te rusten als een gezant van Christus. Als je hier meer over wilt lezen beveel ik je van harte twee boeken aan: 'Het best bewaarde geheim van de hel', door Ray Comfort en 'Eén ding dat u in de hemel niet kunt doen', door Mark Cahill. Beide boeken zijn te bestellen bij Johannes-Multimedia.nl. (Er staat ook veel toerustingsmateriaal van deze broeders op youtube en hun websites, echter allemaal in het Engels)

Alle Bijbelverzen die we in de verschillende aspecten van het Evangelie gelezen hebben (slechte en goede nieuws, wat moet ik doen om gered te worden en zekerheid), vind je terug op de memorisatiekaartjes. Deze hebben verschillende kleuren:

Zwart – onze zonden en het oordeel en straf van God
Bruin – het kruis
Rood – het bloed van Jezus
Groen – nieuw leven
Geel – beloften
Paars – woorden van God/ Jezus

Het mooiste is als je teksten uit je hoofd leert, maar ze zijn ook een handig meeneem formaat. Gaan zo in je zak of tas mee, zodat je ze bij de hand hebt, Ook goed om bij je te hebben zijn evangelisatie traktaten. Deze bieden we bij Mercy Publishers aan.

We bidden dat dit simpel middel je zal helpen om de reddende boodschap van Jezus Christus vrijmoedig uit te dragen met een hart vol liefde voor de Redder en vol bewogenheid voor hen die verloren gaan. God zegene je als getrouwe gezant van Christus!

*2 Korinthe 5: 14,15, 18 - Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft!*

(De Bijbelteksten in deze studie zijn genomen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders vermeld)